

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Durf te leven met een vreugde**

“Je moet niet altijd jonger willen zijn hoor, dat niet, maar je zal ondervinden - hoe oud je ook wordt - als je met een vreugde durft te leven, dat je gezicht toch jonger zal zijn. Dat zelfs je hele lichaam jonger zal aanvoelen, jonger en soepeler zal zijn, wat de ziekte ook is waar je doorgaat en wat je ook te dragen hebt. Een ziekte kan namelijk zo zijn dat ze je in een wanhoop laat leven. Maar als je het leven zelf benadert vanuit een eeuwigheidsperspectief, hoef je nooit wanhopig te zijn.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 7: ‘De aarde: lichaam en derde oog’) © Mayil.com